



‘Met mijn ogen rollen is mijn grootste talent’

Wat is uw vroegste herinnering?

Mama hangt de was op in de tuin. Ik zet mijn handen op het raam en wil haar roepen omdat ik me niet goed voel. Maar ik kots op het raam. Heel vies.

Welke levende persoon bewondert u het meest, en waarom?

Petra De Sutter. Los van haar politieke kleur vind ik haar engagement, activisme en manier van spreken inspirerend.

Wanneer was u het gelukkigst?

Na de première van de voorstelling met mijn moeder kregen we een staande ovatie. Het gaf een ongelooflijk gevoel van gelukzaligheid, ook omdat ik zag hoe bijzonder mijn moeder dat vond.

Wat is uw grootste angst?

Overgeven. Vermoedelijk een overblijfsel van die vroegste herinnering.

Wat is uw onhebbelijkste karaktertrek?

Ik kan heel goed met mijn ogen rollen. Vraag maar aan mijn ex of aan mijn vader.

Welke eigenschap stoort u het meest bij anderen?

Niet kunnen relativeren. Het onvermogen om naar anderen te luisteren.

Wat is uw dierbaarste bezit?

Mijn doos met reisherinneringen.

Kent u een gedicht uit het hoofd of een passage uit een boek?

‘Van je eerste tot je laatste lichaam, liefste, laat mij al de minnaars zijn.’ (Paul Snoek)

Wat wou u later worden als kind?

Backing vocal. Het leek me dat zij altijd beter konden zingen dan de artiest. En ik was een strever.

Wat maakt u ongelukkig?

Dat er soms zo weinig empathie is.

Met welk deel van uw uiterlijk bent u het minst tevreden?

Mijn tanden, het putje in mijn kin en mijn veel te platte borstkas.

Als u iets dat uitgestorven is, zou kunnen terugbrengen, wat kiest u dan?

Het geloof in de politiek. En *De Troetelbeertjes*.

Wie of wat is de liefde van uw leven?

Jasmijn, Joke, Emma, Jozefien, Danny, Nico, mijn beste vrienden. In mijn donkerste dagen waren zij een baken van licht.

Wat was de beste kus van uw leven?

De eerste keer met een jongen, op mijn zestiende.

‘Het geloof in de politiek moet terugkeren, en *De Troetelbeertjes*’

Wat is uw foutste guilty pleasure?

Urenlang naar filmpjes van Jennifer Hudson kijken op Youtube.

Wie schuift aan aan uw droomdiner?

Hedendaagse gay iconen: Josh Thomas, Xavier Dolan, Edouard Louis, Ocean Vuong, Troye Sivan, ...

Wat was uw ergste job ooit?

Begeleider van de kindacteurs in een grote musical. De kinderen waren oké, maar de arrogante manier waarop de acteurs mij behandelden, was gênant.

Noem één ding dat de kwaliteit van uw leven zou verbeteren?

Een regenbroek voor op de fiets.

Wat is uw grootste prestatie?

Ik ben tijdens corona Nederlands gaan geven op een middelbare school. Op het eindexamen schreven enkele leerlingen dat ze me zouden missen of dat ze mijn lessen leuk vonden. Dat ontroerde me.

Wat is de belangrijkste les die het leven u geleerd heeft?

Dat prestigieuze verwezenlijkingen niet per se de meeste voldoening geven.

Wie moet u spelen in de film van uw leven?

Josh Thomas. Ik ben grote fan van zijn series, zoals *Please like me* op Netflix.

Als wie of wat zou u graag op een verkleedfeestje opduiken?

Club Kid Eleganza Extravaganza, een alter ego geïnspireerd op de Club Kids uit New York in de jaren 90.

De liefde, hoe voelt dat?

Vraag het me over een halfjaar nog eens.

Hoe komt u tot rust?

Door op hotel te gaan.

Hoe vaak hebt u seks?

Mijn oma knipt dit artikel vermoedelijk uit, dus ik zal diplomatisch zijn. Niemand hoeft zich zorgen te maken.

Wanneer hebt u voor het laatst gehuild, en waarom?

Ik huil wekelijks. Soms met het nieuws, soms wanneer veel mensen samen hun appreciatie voor iets moois uiten.

Wat is het dichtste dat u ooit bij de dood geweest bent?

Als kind ben ik gestruikeld op de parking van een supermarkt. Ik viel voor een auto die net vertrok. Een vrouw die alles zag gebeuren, begon als een gek op die auto te slaan. Bij dezen: bedankt.

Wat houdt u wakker 's nachts?

De komende verkiezingen.

Welke song mogen ze spelen op uw begrafenis?

‘Smile’ van Charlie Chaplin. En ‘I hope you dance’ van Gladys Knight. Ik hoop dat mijn begrafenis een theateraal feest wordt, met dragqueens, dansen en lekker eten. De instructies staan in een document op mijn computer.

Hoe wilt u herinnerd worden?

Positief, met een open mind.

Dansen met mijn moeder is op 31/10, 1/11 en 2/11 te zien in De Studio, Antwerpen.